

ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI TỈNH ĐỒNG NAI KHOA I

ĐIỀU XIỄNG

người con ưu tú của núi rừng Xuân Lộc

Cách đây 70 năm, ngày 6-1-1946, nhân dân tỉnh Biên Hòa (trừ làng Bình Trước thuộc quận Châu Thành đang bị thực dân Pháp kiểm soát) lần đầu tiên trong đời được trở thành cử tri, nô nức tham gia bầu cử Quốc hội. Tại các địa điểm bỏ phiếu ở Tân Uyên, Dĩ An, Long Thành, Xuân Lộc... đều được trang trí trang trọng, có cổng chào treo cờ đỏ sao vàng với các khẩu hiệu bày tỏ nguyện vọng và quyết tâm của người dân vừa đứng lên làm chủ vận mệnh đất nước. Các ông Hoàng Minh Châu, Nguyễn Văn Nghĩa, Phạm Văn Búng, Điều Xiêng đã được bầu làm ĐBQH đầu tiên của đơn vị tỉnh Biên Hòa (nay là Đồng Nai).

Người con ưu tú, dũng mãnh của núi rừng Xuân Lộc

Ông Năm Vận (Lê Văn Vận), một cán bộ lão thành cách mạng ở thị xã Long Khánh nhớ lại: "Hội nghị Đảng ở Bàu Trâm, tôi được giới thiệu với đồng chí Điều Xiêng - một đại biểu dân tộc thiểu số. Đồng chí Điều Xiêng đến từ Túc Trung- Võ Dõng, có cách ăn mặc khác lạ so chúng tôi. Đồng chí mặc áo dài đen bông thọ quần xà cạp, tay cầm xà gạc trông rất hiền ngang, vững chãi nhò dáng cao, to đậm". Đó là hình ảnh về chàng thanh niên Điều Xiêng mà ông Năm Vận còn nhớ lại được.

Lúc đó là vào tháng 2-1937, Điều Xiêng cùng 3 đảng viên người dân tộc Châu Ro đến dự hội nghị lịch sử ở Bàu Trâm (nay là xã Bàu Trâm, thị xã Long Khánh) để thành lập Chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên ở Xuân Lộc.

Trước đó, trong thời kỳ Mặt trận dân

chủ Đông Dương, một số đảng viên Cộng sản như Phạm Văn Khoai, Nguyễn Văn Nghĩa... từ thị xã Biên Hòa được cử về quận Xuân Lộc - đang là một vùng đất còn hoang vắng để vận động phong trào cách mạng trong công nhân các đồn điền cao su, nông dân và đồng bào dân tộc ít người. Điều Xiêng ở làng Võ Dõng (nay là áp Võ Dõng thuộc xã Gia Kiệm, huyện Thông Nhất) là một thanh niên mạnh khỏe, dũng cảm, được bà con người dân tộc Châu Ro ví như "Cây kơ la giữa rừng kola" sرم giác ngộ cách mạng và được kết nạp vào Đảng. Cách mạng tháng Tám thành công, Điều Xiêng được cử làm Chủ tịch Ủy ban kháng chiến làng Võ Dõng; Phó chủ tịch là Điều Nhông, phụ trách phụ nữ là Điều Thị Thiên, phụ trách thanh niên là Điều Hùng...

Đặc biệt, Điều Xiêng đã thành lập được đội vũ trang làng Võ Dõng với gần 30 thanh niên Châu Ro khỏe mạnh, vừa giỏi lội rừng vừa bắn ná bách phát bách trúng như Điều Nghệ, Điều Chà, Điều Đê, Điều Chàng, Điều Bài... Chính đội quân trang bị ná và tên lửa thuốc độc mà bọn Việt gian tay sai gọi một cách miệt thị là "Thượng" này do Điều Xiêng cầm đầu đã cùng với hàng ngàn công nhân cao su và nhân dân lao động ở Xuân Lộc đã rầm rộ kéo về Sài Gòn tham gia giành chính quyền trong ngày 25-8-1945. Và sau đó đội quân người dân tộc Châu Ro này còn án ngữ ở mặt trận Thị Nghè - Hàng Xanh cho đến khi mặt trận này bị vỡ mới rút về lại Xuân Lộc.

Khí phách hiên ngang

Cái chết của anh Xiêng

(Anh Nguyễn Văn Xiêng, Nghị sĩ tỉnh Biên Hòa, người thiểu số, bị giặc bắt giết đầu năm 1946 tại Xuân Lộc trên đường đi về Trung ương để họp Quốc hội lần đầu tiên)



Vào giữa tháng 1 -1946, Điều Xiêng lên đường ra Hà Nội để dự họp Quốc hội lần thứ 1 (khóa I). Vừa đến khu vực Rừng Lá (thuộc địa bàn quận Xuân Lộc), Điều Xiêng bị rơi vào ổ phục kích của bọn giặc Pháp. Qua viên thông ngôn, tên sĩ quan chỉ huy Pháp giở trò mua chuộc Điều Xiêng bằng cách hứa cho ông được làm quan ngay tại quận đường Xuân Lộc nếu ông chịu hợp tác với chúng và từ bỏ Việt Minh. Điều Xiêng đã khăng khái trả lời: "Không! Tao không đầu hàng thằng Tây! Tao thà chết tại đây".

Thây dụ dỗ người chiến sĩ cách mạng Châu Ro không xong, bọn Pháp đe dọa dùng cực hình. Vị ĐBQH đầu tiên của tinh Đồng Nai vẫn vững vàng tư thế. ĐIÊN TIẾT, bọn giặc cột tay Điều Xiêng vào sau xe Jeep rồi mở máy chạy kéo lê thân hình đẫm máu của ông về đến tận dinh quận Xuân Lộc.

Thương tiếc Điều Xiêng và càng căm thù bọn giặc Pháp tàn ác, nhiều người dân Châu Ro ở Túc Trung, Võ Dõng, Bình Lộc... liền cắt máu ăn thê, đổi họ Điều thành họ Hồ, họ Nguyễn Ái... trực tiếp tham gia kháng chiến.

Năm 1956, nhà thơ - chiến sĩ Huỳnh Văn Nghệ đã có bài thơ ca ngợi về sự hy sinh anh dũng của vị ĐBQH hội khóa I người dân tộc Châu Ro ở Đồng Nai.

Anh đứng đó, lặng im như pho tượng cổ.
Trán mồ hôi nắng chói như gương.
Ngoảnh đầu nhìn ngọn núi Chùa Chan
Anh nhớ lại ngày anh trúng cử:
Đồng bào thiểu số
Từ rừng xanh núi đỏ đỏ về đây.
Tiệc mừng anh đêm ấy cả rừng say,
Trăng lão đảo trên chăn mây, gói núi.
Mới hôm qua chia tay trên bờ suối
Lệ đồng bào mừng, tủi tiễn đưa.
Từng con chim, cái sóc, cành hoa
Cũng thỏ thẻ vuốt ve lưu luyến...

Một dây siết hai cổ tay đau điếng.
Nhựa đường trưa như điện đốt bàn chân.
Nhưng ngọn núi Chùa Chan
Vẫn cao đầu hiên ngang dưới nắng.
Lời của núi rừng gọi anh vắng vắng
Say sưa từng giọng suối lời chim
Lưu luyến nhìn từng cành lá, hoa sim.

Lũ giặc lén xe thúc còi dọa nạt:
"Nói mau lên, thằng vua chà-gat,
Muốn lén xe về bót làm quan
Hay muốn xe kéo xác trên đường?".

Anh lặng yên như chôn chân xuống lô
Nhìn lũ giặc bằng hai tròng mắt đỏ:
Hổ sa cơ nhìn lũ chó ngoài chuồng.
Chúng sợ cuồng cuồng
Phóng xe chạy, lôi anh ngã sấp.
Khói bụi mù đường lên xuống dốc
Thây một anh hùng dân tộc
Đuối theo xe như một khối căm hờn.

Máu xương trải mấy dặm đường
Hòn anh bám lại núi rìng cỏ cây.
Núi nghe chim báo tin này
Quảng khán mây trắng ngàn ngày chịu tang.

BÙI THUẬN