

## ANH HÙNG TỔNG VIẾT DƯƠNG



*Anh hùng Tổng Viết Dương sinh năm 1924, dân tộc Kinh, quê ở xã Phong Lạc, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau. Khi được tuyên dương Anh hùng, đồng chí là đảng viên, trung tá, trung đoàn trưởng trung đoàn 367, đặc công, Quân khu 7.*

*Từ tháng 2 năm 1962 đến Xuân 1975, Tổng Viết Dương hoạt động tại địa bàn Đông Nam Bộ và Cam-pu-chia. Đầu năm 1965, Tổng Viết Dương chỉ huy đơn vị đánh sân bay và trường huấn luyện cảnh sát địch ở Rạch Dừa (Vũng Tàu), diệt và làm bị thương 500 tên địch, phá hủy 37 máy bay. Trận đánh sân bay Pô-chen-tông (Cam-pu-chia) ngày 22 tháng 1 năm 1971, Dương trực*

tiếp di nghiên cứu, điều tra, lập phương án tác chiến.  
Đơn vị của anh đã phá hủy nhiều máy bay, diệt nhiều  
tên giặc lái và nhân viên kỹ thuật, phá hủy 1.000 tấn  
bom đạn. Trận đánh sân bay Bat-tam-bang tháng 4  
năm 1973, khi sắp nổ súng thì địch phát hiện được,  
nêu danh theo chiến thuật đặc công kết hợp bộ binh thì  
khó thành, Tổng Duong chuyển danh danh bằng  
pháo, kết quả đã phá hủy 18 máy bay và hàng trăm  
tấn bom đạn. Ngày 26 tháng 6 năm 1974, trong trận  
danh can cứ biệt kích Nước Trong ở Núi Dại, anh chỉ  
huy tiêu đoàn diệt 200 tên, trong đó có nhiều sĩ quan  
cấp tá. Đêm 22 tháng 8 năm 1974, Tổng Duong đã  
chỉ huy tiêu đoàn tập kích căn cứ một chiến đoàn ngày  
diệt 500 tên, phá hủy nhiều xe tăng. Trong chiến dịch  
Hố Chi Minh, anh đã chỉ huy đơn vị đặc công danh vào  
Sai Gòn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Từ tháng 8  
năm 1976 đến tháng 11 năm 1978, Tổng Duong là  
quản trưởng quận 5 thành phố Hồ Chí Minh.  
Đồng chí đã được tặng thưởng 1 Huân chương  
Chiến công giải phóng hàng nhì. Ngày 6 tháng 11 năm  
1978, Tổng Duong được Nhà nước tặng danh hiệu  
Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.