

## ANH HÙNG TRỊNH XUÂN THIỂU



*Anh hùng Trịnh Xuân Thiểu sinh năm 1947, dân tộc Kinh, quê ở xã Định Tiến, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa. Khi được tuyên dương Anh hùng, đồng chí là đảng viên, Chính trị viên đại đội đặc công, đại đội 11, tiểu đoàn 3, Trung đoàn 316, Quân khu 7.*

*Từ tháng 3 năm 1968 đến cuối năm 1974, Trịnh Xuân*

*Thiểu làm nhiệm vụ đánh tàu địch ở Trị Thiên, Nam Bộ và giúp cách mạng Cam-pu-chia. Thiểu đã chỉ huy tổ đánh chìm bảy tàu, có một tàu trọng tải 8.000 tấn. Đêm 18 tháng 5 năm 1972, Trịnh Xuân Thiểu và một đồng chí nữa đánh tàu tại cảng Phnôm Pênh (Cam-pu-chia). Ở đây địch phòng thủ rất chặt chẽ, tuân thủ,*

bắn pháo sáng liên tục, anh vẫn động viên đồng đội cùng mình tìm cách lọt vào cảng, lựa thế đặt khối thuốc nổ đánh chìm hai tàu địch (1 tàu vận tải, 1 tàu tuần tiễu). Ngày 4 tháng 8 năm 1972, Trịnh Xuân Thiệu đánh cảng Phnôm Pênh lần thứ hai, tuy gặp khó khăn hơn lần trước vì địch tăng cường phòng thủ, phải bơi xa 20km mới tới mục tiêu. Anh đã đưa cả tổ vào đúng như phương án, riêng Thiệu cùng một đồng đội đánh chìm chiếc tàu 8.000 tấn. Từ sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng đến năm 1978, Trịnh Xuân Thiệu là Chính trị viên đại đội 11, anh đã góp phần tích cực xây dựng đơn vị làm tốt công tác truy quét tàn binh địch, bảo vệ trị an, tuyên truyền vận động quần chúng chấp hành nghiêm túc các chính sách, kỷ luật được nhân dân tin nhiệm.

Đồng chí đã được tặng thưởng 1 Huân chương Chiến công giải phóng hạng nhì, 2 Huân chương Chiến công giải phóng hạng ba, nhiều bằng và giấy khen. Ngày 6 tháng 11 năm 1978, Trịnh Xuân Thiệu được Nhà nước tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.