

**UBND TỈNH ĐỒNG NAI**  
**HỘI THI TÌM HIỂU GIÁ TRỊ VĂN HÓA – LỊCH SỬ ĐỒNG NAI 2016**

**BÀI DỰ THI TÌM HIỂU GIÁ TRỊ**  
**VĂN HÓA - LỊCH SỬ ĐỒNG NAI 2016**

**Họ tên nhóm tác giả:** Vũ Hoàng Thủy Tiên / **Ngày tháng năm sinh:** 15/8/2002

Phạm Vũ Kim Ngân/ 1/3/2002

Trần Thị Thùy Dung 4/11/2002

Phan Nguyễn Thanh Kim 4/4/2002

Trần Hoàng Long 24/9/2002

**Nghề nghiệp:** Học sinh

**Dân tộc:** kinh

Đơn vị học tập: Lớp 9/3 Trường THCS Lê Thánh Tông

Thường trú: Bảo Hòa – Xuân Lộc – Đồng Nai

Số điện thoại: 01283696893 (Ngân)

01684597244 (Dung)

01633866266 (Kim)

01647453250 (Long)

Địa chỉ email: [teamculan93@gmail.com](mailto:teamculan93@gmail.com)

**Đồng Nai, 20-11-2016**

## LỜI CẢM ƠN

Đến với hội thi hôm nay, chúng em xin chân thành gửi lời cảm ơn đến ban giám hiệu trường, **hội đồng sư phạm trường THCS Lê Thánh Tông**, Ban tổ chức cuộc thi, gia đình liệt sĩ Hồ Thị Hương, Ban quản lý phòng thương binh xã hội và văn hóa lịch sử thị xã Long Khánh và cảm ơn tất cả các bạn trong lớp cũng như **cô Hoa Hương** đã trực tiếp ủng hộ động viên và đóng góp ý kiến cho chúng em.

Cuối cùng, chúng em xin cảm ơn ban tổ chức chương trình “Tìm hiểu giá trị văn hóa- lịch sử Đồng Nai” đã phát động cuộc thi này, để chúng em có cơ hội được tham gia và thể hiện lòng yêu quê hương đất nước qua bài dự thi. Chúng em mong rằng sẽ ngày càng có nhiều cuộc thi như thế này hơn nữa để chúng em cũng như tất cả các bạn cùng tham gia và đóng góp ý kiến để cho tỉnh Đồng Nai ngày càng phát triển và giàu đẹp.

Trong quá trình tìm hiểu, chúng em đã rất cố gắng để hoàn thiện bài thi, xong không thể tránh nhiều sai sót, kính mong ban tổ chức hội thi đóng góp ý kiến sâu sắc để chúng em có thể hoàn thiện bài thi tốt nhất đồng thời rút ra nhiều kinh nghiệm để tiếp tục thực hiện các bài thi khác mà sở KH-CN Đồng Nai cũng như các ban ngành đoàn thể tỉnh Đồng Nai tổ chức

Trân trọng cảm ơn !

Nhóm tác giả

# PHẦN I: MỞ ĐẦU

Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ vĩ đại của cách mạng Việt Nam đã từng dạy nhân dân và thế hệ trẻ Việt Nam:

*“Dân ta phải biết sử ta*

*Cho tường gốc tích nước nhà Việt Nam”.*

Vâng, kính thưa hội thi! Tôn trọng, giữ gìn và phát huy những truyền thống tốt đẹp của dân tộc là một vấn đề quan trọng, tất yếu khi mỗi chúng ta là công dân của nước Việt Nam. Trong những năm qua Đảng và nhà nước ta luôn chú trọng đến việc giáo dục truyền thống tốt đẹp cho dân tộc đặc biệt là truyền thống cách mạng bởi lẽ trong những năm vừa qua tình hình thế vẫn căng thẳng, cuộc chạy đua giữa các nước không ngừng, tình trạng diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ cách mạng vẫn âm thầm diễn ra với các âm mưu và thủ đoạn ngày càng tinh vi.

Chung tay giáo dục thế hệ trẻ, Đảng bộ và nhân dân Đồng Nai luôn quan tâm đến công tác giáo dục truyền thống cách mạng. Hội thi “Tìm hiểu văn hóa - lịch sử Đồng Nai” là một trong những cách thức nhằm giúp cho nhân dân Đồng Nai tự tìm hiểu về lịch sử văn hóa Đồng Nai, nhằm nâng cao ý thức của mọi người. Và đây, cũng là cơ hội để chúng em củng cố kiến thức và tìm hiểu thêm về những giá trị lịch sử của Đồng Nai, một khu vực được mệnh danh là một vùng đất mệnh mông phù trú, giàu tiềm năng kinh tế, thiên nhiên tươi đẹp. Hội thi, không những giúp chúng em củng cố kiến thức mà nó còn là một sân chơi hết sức bổ ích và lý thú để chúng em thể hiện được sự đoàn kết, sức mạnh của trí thức và sức mạnh của lòng tự hào dân tộc, giúp chúng em trải nghiệm được thực tế, hiểu hơn về sự công hiến và hy sinh thầm lặng của những chiến sĩ Đồng Nai.

Để phát huy truyền thống dòng giống Tiên – Rồng, trong thời gian qua, chúng em đã tìm hiểu về lịch sử của quê hương Đồng Nai,... Với lòng yêu thích, đam mê môn lịch sử. Thông qua cuộc thi này, chúng em có thể tuyên truyền những câu chuyện lịch sử vẻ vang, những truyền thống cách mạng của nhân dân tỉnh Đồng Nai trong

những năm đầu tranh giành độc lập tự do, xây dựng và trưởng thành. Đặc biệt là nâng cao nhận thức cách mạng, ý thức chính trị, khơi dậy lòng tự hào dân tộc, tinh thần yêu quê hương, đất nước khi là mỗi người dân Việt Nam.

Từ năm 1698 Đồng Nai đã trở thành một dấu mốc lịch sử quan trọng đối với vùng đất Đông Nam Bộ nói chung và Đồng Nai nói riêng. Đó cũng là khởi điểm cho Đồng Nai phát triển và thực hiện quá trình công nghiệp hóa hiện đại hóa của đất nước.

## PHẦN II: TRẢ LỜI CÂU HỎI

**Câu 1:** Hãy nêu tiểu sử nhân vật được chọn đặt tên đường tại địa phương phường xã nơi em đang ở. Những hành động, đức tính nào của nhân vật bạn cần phải học tập làm theo.

**Câu 2:** Hãy tường thuật sự kiện hoặc kể lại câu chuyện có thật mà bạn tâm đắc nhất trong chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử giải phóng tỉnh Đồng Nai.

**Câu 1:** hãy nêu tiểu sử nhân vật được chọn đặt tên đường tại địa phương phường xã nơi em đang ở. Những hành động, đức tính nào của nhân vật bạn cần phải học tập làm theo.

Trường học là ngôi nhà giáo dục thứ hai của chúng em, là nơi chúng em học hỏi, tiếp thu biết bao nhiêu là những kiến thức bổ ích và những câu chuyện lịch sử truyền thống yêu nước tốt đẹp của dân tộc, chúng em cảm thấy hãnh diện về truyền thống dân tộc của mình, và qua các bài học bổ ích, chúng em có dịp biết về Hồ Thị Hương, một nữ anh hùng dũng cảm, đầy lòng yêu nước đã hi sinh trên mảnh đất thuộc thị xã Long Khánh, một mảnh đất đầy đầy những kí ức đau buồn về những chận chiến tranh dai dẳng khiến không biết bao nhiêu là thế hệ phải đổ máu tại nơi đây trong những năm 70 của thế kỉ XX.

Chính vì lòng hăng say muốn hiểu biết thêm về những biến cố lịch sử đã diễn ra trên mảnh đất Long khánh (Đồng nai), cũng như tìm hiểu về nữ anh hùng Hồ Thị Hương. Để thực hiện bài dự thi, chúng em bắt đầu cuộc hành trình...

Điểm đầu tiên, chúng em thực hiện là chinh phục con đường Hồ Thị Hương bằng xe đạp. Con đường Hồ Thị Hương nằm giáp ranh giữa địa bàn xã Bảo Hòa và thị xã Long Khánh, qua cô giáo dạy lịch sử Trần Thị Hoa Hương, chúng em được biết thêm thông tin về con đường này.

*“Con đường trước đây nhỏ hẹp và người dân ở đây gọi là con đường tắt sân bay, bởi trước kia nơi đây có khu sân bay Mỹ ngụy. Năm 1975, con đường mang tên Nguyễn Văn Bé, đến năm 2010 con đường được đổi tên thành đường Hồ Thị Hương”*



### Đường Hồ Thị Hương nằm giữa hai đoạn gấp khúc tam giác của quốc lộ 1A (màu vàng)

Chiều nắng nhạt, rảo bước đạp xe trên con đường Hồ Thị Hương thật thú vị, chúng em chỉ biết đến con đường này chứ chưa lần nào chúng em đạp xe đi hết con đường. Em và gia đình thường đến công viên Long Khánh để dạo chơi, hóng mát vào cuối tuần. Hôm nay, chúng em được tự mình đạp xe đi Long Khánh

Hít thở một hơi dài, bạn Kim hát to bài con đường chúng ta đi, làm xua tan cái nóng bức của không khí miền Nam.

Ai trong nhóm cũng hí hửng, hai bên ruộng lúa vào mùa vàng thơm thật đẹp. mỗi người trong nhóm chúng em ai nấy điều háo hức được chinh phục con đường Hồ Thị Hương, được biết nơi mà chị ấy từng sống và chiến đấu.



Tác giả bên con đường Hồ Thị Hương, điểm giáp ranh giữa xã Bảo Hòa và xã Xuân Định.

2h30 phút chúng em cũng thực hiện được chuyến hành trình chinh phục con đường dài 6,4km. Không phải lần đầu tiên chúng em chinh phục con đường dài như thế nhưng hôm nay thật sự đó là niềm hạnh phúc có lẽ vì change em đang đến gần hơn để tìm hiểu nữ anh hùng liệt sĩ Hồ Thị Hương, người con gái trung kiên đã hi sinh tuổi thanh xuân của mình cho tổ quốc, quê hương.

Theo tìm hiểu, chúng em được biết nhà chị nằm trên đường Hoàng Diệu, phường Xuân Thanh. Và theo sự hướng dẫn của cô Hoa Hương, chúng em tìm đến xã Xuân Hòa gặp cô Hoa (CC văn hóa – xã hội).



Cô Hoa chụp hình cùng với bạn Kim Ngân (trưởng nhóm)

Tại đây, cô Trần Thị Hoa, là người đã giúp chúng em đến nhà em trai của chị Hồ Thị Hương trên đại lộ Hùng Vương.

*“Các cháu đến Toà Giám Mục Xuân Lộc đối diện quán tạp hóa cô Liễu đó là nhà chú Liễn (em trai của cô Hương)”*.

Thấy chúng em đến nhà, chú Liễn đề hỏi thăm về những câu chuyện của chị, chú có vẻ rất ngạc nhiên. Chú bảo: “có nhiều người đến hỏi thăm chị tôi lắm, nhưng chưa có đoàn học sinh nào đến đây bao giờ”. Sau một hồi nói chuyện chú Liễn đưa chúng tôi đến căn nhà trước đây chị Hồ Thị Hương từng sống.

Theo thông tin của chú, căn nhà trước đây là nhà lá sau này nhà nước xây cấp cho để thờ cúng chị và cho gia đình sinh sống.



Ngôi nhà của GD Hồ Thị Hương trước ngày giải phóng





Chú Hồ Đức Liên bên bàn thờ cô Hương

Tháo từng tấm huân, huy chương của chị cho chúng em xem và làm tư liệu chú nói: “cũng không còn bao lâu nữa là đến đám giỗ chị thôi rồi, năm nào đám giỗ chị cũng đông lắm, toàn đồng đội với chị ấy”.

Người đàn ông hiền lành, thật thà, chất phác tay mân mê từ tấm bằng như sự quý trọng kính mến với người chị gái anh hùng của mình.

Nhìn những tấm bằng, tri ân trên tường, chúng em hiểu rằng gia đình của chị Hồ Thị Hương chắc chắn là một gia đình có nền giáo dục rất tốt. Cha của chị cũng đã từng tham gia kháng chiến chống Pháp.



Những tấm giấy khen trên tường nhà liệt sĩ Hồ Thị Hương

Từ thông tin từ chú Liễn, chúng em biết chị Hồ Thị Hương sinh ngày 20 tháng 7 năm 1954, tại Bình An , Bình Khê, tỉnh Bình Định. Ra đời đúng ngày hiệp định Gionevơ về lập lại hòa bình ở Đông Dương được kí kết(20/7/1954).

Năm 1960, giặc càn phá miền quê Bình Định. Đâu đâu cũng tiếng khóc, tiếng thét thê lương, gia đình chị rời miền Trung vào Long Khánh sinh sống, tuy xứ sở này là vùng đất trù phú và giàu đẹp, nhưng không có vốn liếng nên cả gia đình của chị phải làm thuê, làm



mướn để nuôi lấy thân. Chị thì một buổi đi học, một buổi phải theo mẹ buôn gánh bán bưng kiếm lấy miếng cơm manh áo. Vào miền Nam được vài năm, do phải tàn tảo mưa nắng nên mẹ của chị đã sớm qua đời, từ đấy chị thay mẹ quán xuyến lo công việc nhà. Ba chị, ông Hồ Ngâm vì thương các con mình còn nhỏ mà sớm vắng đi tình mẫu tử nên ông bước thêm bước nữa. “Mấy đời bánh đúc có xương, mấy đời gì ghẻ lại thương con chồng” câu ca dao của ông bà xưa quả thật không sai, từ ngày ở với mẹ kế chị Hương càng khổ cực tram bề, chị đành gác chuyện học hành để chạy lo từng bữa ăn.

Bấy giờ Long Khánh là nơi mà quân địch xem là cửa ngõ có vị trí chiến lược phía đông bắc để bảo vệ các căn cứ quân sự quan trọng ở vùng 3 - đô thị Biên Hòa và thủ phủ Sài Gòn hay nó còn được gọi là cánh cửa thép. Năm 12 tuổi, sau lần đi làm về chị thấy cha mình ngồi trên chiếc chiếu trải trên đất cùng với người đàn ông trạc tuổi cha, hai người giàn dựa nước mắt, bàn tính chuyện Quốc sự, cuộc đời của cô gái quê ở Bình Định, Hồ Thị Hương chưa ngày nào được hưởng cuộc sống yên bình. Năm 12 tuổi, sau lần đi làm về chị thấy cha mình ngồi trên chiếc chiếu trải trên đất cùng với người đàn ông trạc tuổi cha, hai người ràn rụa nước mắt, bàn tính chuyện Quốc sự.

Nghe kể về quê hương bị giết càn quét, bắt bớ, lòng chị đau lắm, đau như ai xẻ thịt da của chị. Ngày nhỏ chị nghe ba kể về nữ tướng Bùi Thị Xuân, người phụ nữ anh hùng, đêm đêm chị cũng nằm mơ thấy mình cười voi xông pha vào trận địa giết giặc. Sinh ra trong cảnh nước mất nhà tan nên sâu thẳm trong trái tim chị là lòng căm thù giặc sâu sắc, nổi ức nghẹn muốn lột da, moi tim bọn bán nước cầu vinh.

Chúng em, thật sự khâm phục chị, ở cái tuổi 13,14 ăn chưa no, lo chưa tới vậy mà chị đã có ý chí kiên cường trong khi chúng em vẫn còn tị nạnh, ganh ghét, hờn dỗi với ba mẹ. Thấy mình thật nhỏ bé, tự trong lòng chúng em, ai cũng hứa sẽ cố gắng chăm ngoan, học giỏi để không phụ lòng ba mẹ, thầy cô và những anh hùng liệt sĩ như chị đã hi sinh đem lại cho chúng em hòa bình.

Năm 1970, địch đã tăng cường hành quân càn quét, lập vành đai trắng, khống chế địa bàn Xuân Lộc nay thuộc thị xã Long Khánh, gây nhiều khó khăn, trở ngại cho phong trào cách mạng lúc bấy giờ. Khi đó ta hầu như mất trắng, quần chúng bị kìm kẹp, không dám đi lại làm ăn, các cán bộ, đảng viên, đoàn viên phải dạt ra ngoài rừng để đảm bảo an toàn. An ninh thị xã Long Khánh được giao nhiệm vụ phát triển mạng lưới cơ sở mật trong thị xã, làm chỗ dựa cho lực lượng cách mạng đi sâu hoạt động chiến đấu. Dưới sự giác ngộ của chị Cẩn, chị Hồ Thị Hương tham gia hoạt động cách mạng và trở thành đội viên an ninh mật của Đội trinh sát vũ trang thị xã Long Khánh. Đội trinh sát vũ trang thị xã Long Khánh thành lập vào tháng 5 năm 1968 dưới sự chỉ đạo của đồng chí Sáu Huệ. Thị xã Long Khánh những năm đầu thập niên 70 của thế kỷ XX trong giai đoạn này rất khó khăn. Qua nhiều lần thử thách và được sự tin cậy của đồng chí Sáu Huệ, chị Hồ Thị Hương được giao hoạt động mật, gây dựng cơ sở trong nội ô thị xã để nắm bắt tin tức của địch. Hồ Thị Hương đã xây dựng được 16 cơ sở cách mạng hoạt động rất hiệu quả và phát triển được khá nhiều phong trào thanh niên phụ nữ, góp phần tích cực vào quá trình thực hiện trong việc diệt ác, phá kềm ở địa phương. Từ những cơ sở cách mạng xây dựng và thực tế điều nghiên của mình, Hồ Thị Hương đã cung cấp nhiều thông tin quan trọng cho đội trinh sát vũ trang thị xã Long Khánh và tham gia các trận đánh địch táo bạo trong lòng thị xã khiến chúng tổn

thất nặng nề. Với tinh thần hăng hái, dũng cảm, đội viên Hồ Thị Hương luôn hoàn thành xuất sắc những nhiệm vụ được đội giao. Ngày 13-12-1974, Hồ Thị Hương và Lê Thị Lệ được phân công đánh vào quán ăn Hoàng Diệu, làm chết và bị thương 33 sĩ quan ngụy. Chị là một trong những cá nhân tiêu biểu cho lực lượng trinh sát vũ trang Long Khánh

Dấu ấn đáng nhớ làm nên trang sử vẻ vang và là niềm tự hào của người dân Long Khánh là trận đánh địch tại quán Song Nga. Song Nga là một quán ăn, do một tên an ninh quân đội ngụy làm chủ. Quán được dựng cạnh cửa ra vào nơi đồn trú của Sư đoàn 18 ngụy nên vô hình dung Song Nga được canh gác nghiêm ngặt và nghiêm nhiên trở thành nơi dành riêng cho bọn sĩ quan, binh lính địch.



Địa điểm quán Song Nga (đánh dấu X)

Tổ trinh sát vũ trang mật cánh B1 đi điều nghiên địa điểm; chọn phương án dùng chất nổ hẹn giờ được nghi trang để trong giỏ xe đạp (dựng hàng ở phía trước), xe để trước cửa quán đánh vào bọn địch đang ăn nhậu. Phương án tác chiến được tập dợt kỹ mỹ, được thông qua Thị uỷ và được Ban an ninh chuẩn y. Vào 19 giờ tối ngày 29-1-1975, tổ trưởng Hồ Thị Hương (bí số H5) và trinh sát Phùng Thị Thận (bí số C8T) lên đường thi hành nhiệm vụ. Lê Thị Lệ (Thọ bí số TX120), một đội viên khác của tổ được giao nhiệm vụ ở lại đối phó với các tình huống bất trắc xảy ra. Hồ Thị Hương và



Phùng Thị Thận vượt qua nhiều trạm gác và các chốt tuần tra của địch tiếp cận được mục tiêu. Hai chiến sĩ trinh sát vũ trang giả làm người dân vào quán ăn kem để thực hiện phương án tác chiến. Một tình huống bất ngờ xảy ra, bọn cảnh sát đặc biệt và bọn an ninh quân đội đứng dậy rời quán.

Nhìn đồng hồ còn 25 phút nữa là nổ, nghĩ đến cái chết oan uổng của người dân vô tội đang làm công tại quán, Hương và Thận nhất trí đưa trái nổ rời quán. Hương đứng dậy dắt xe rời quán, Thận rời bàn vào quầy tính tiền 2 ly kem mà hai chị đang ăn dở. Nhưng hệ số an toàn của kíp nổ không đảm bảo, trái đã phát nổ trước giờ qui định.

Hồ Thị Hương đã vĩnh viễn ra đi do kế hoạch bị thay đổi bất ngờ, khoảnh khắc của định mệnh đã đến với chị khi chị vừa tròn hai mươi tuổi (Ngày 29 tháng 1 năm 1975).



Di ảnh chị Hồ Thị Hương được chụp tại nhà riêng

Chị ra đi nhưng đã để lại trong lòng mỗi người dân Đồng Nai nói riêng và người dân Việt Nam nói chung, với một tấm lòng ngưỡng mộ về một nữ anh hùng trẻ tuổi hồn nhiên, gan dạ, dũng cảm giám đối đầu với những khó khăn kẻ thù và không chịu khuất phục trước những thế lực phản động bán nước và cướp nước.

Với những thành tích đã cống hiến cho quê hương, tổ quốc, Liệt sĩ Hồ Thị Hương đã được Thủ tướng Chính phủ tặng thưởng Bằng Tổ quốc ghi công, Chủ tịch nước tặng Huân chương quyết thắng Hạng Nhất, Huân chương kháng chiến hạng Ba.

Ngày 6 tháng 11 năm 1978, liệt sĩ Hồ Thị Hương được Chủ tịch nước truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.



Bằng tổ quốc ghi công được nhà nước truy tặng năm 1978



Huân chương quyết thắng Hạng Nhất được nhà nước khen tặng năm 1975



### Huân chương kháng chiến hạng ba, được nhà nước truy tặng năm 2007

Qua những trang hồi ký, những bài viết về cuộc đời hoạt động cách mạng của chị Hồ Thị Hương, thế hệ trẻ chúng em cảm phục chị vô cùng, chúng em thầm cảm ơn vùng đất quê hương mình đã có những người con, người anh hùng kiên trung, bất khuất, đã hy sinh cuộc đời mình cho tổ quốc, quê hương. Bởi chị không chỉ giàu lòng yêu nước mà còn là người chiến sĩ cách mạng, người nữ biệt động quả cảm, kiên cường, người nữ trinh sát lòng thương yêu mọi người, sống có tình có nghĩa, người thanh niên yêu nước dũng cảm, có tinh thần lạc quan, yêu đời; chị là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ noi theo và cũng chính nhờ những con người anh hùng như chị mà chúng em có thể cắp sách đến trường học tập...

Điểm tiếp theo, chúng em là ghé thăm tượng đài chiến thắng Long Khánh, đến nghĩa trang liệt sĩ Long Khánh viếng thăm nơi yên nghỉ của chị và các đồng đội, chiến sĩ của chị.

Nghĩa trang nằm đối diện công viên Long Khánh – công viên Hồ Thị Hương – nơi mà người dân thân thương gọi tên chị. Hình ảnh chị và anh hùng liệt sĩ Lê A, là điểm sáng chói về lịch sử đấu tranh cách mạng của quân và dân Long Khánh. Hình ảnh người thanh niên giơ cao khẩu súng Ak, cô du kích đội nón tai bèo, khăn găng quần



ngang lưng cùng khẩu súng Ak. Bàn tay người thiếu nữ, chỉ về hướng Sài Gòn. Hình ảnh ấy là niềm tự hào của nhân dân Xuân Lộc – Thị xã Long Khánh ngày nay, không ngừng nhắc nhở thế hệ trẻ ghi lòng tạc dạ chiến sĩ anh hùng, giáo dục truyền thống cách mạng, đấu tranh kiên cường bất khuất đánh đuổi giặc ngoại xâm và bẻ gãy tay sai bán nước.



Nhóm tác giả bên tượng đài chiến thắng Long Khánh, góc chụp từ phía nghĩa trang liệt sĩ Long Khánh

Sau khi chụp hình lưu niệm ở tượng đài, cô Hương đưa chúng em đến nghĩa trang liệt sĩ Long Khánh, vì còn dạy học nên hơn 3h cô Hương mới đến cùng chúng em.



Nhóm tác giả chụp dưới bia tưởng niệm liệt sĩ của nghĩa trang liệt sĩ Long Khánh



Khu mộ chị nằm ở lô mộ C1, C2 do chi đoàn PCCC công an thị xã Long Khánh nhận chăm sóc. Thời tiết chuyển mùa vào Đông, khu nghĩa trang im ìm, lặng lẽ, đầu đó bóng dáng những người chăm sóc nghĩa trang đang trùng tu những tấm bê tông bị hư hỏng. Bàn tay họ miệt mài chăm sóc cho khu mộ. Thảm cảm ơn họ, những người góp phần giữ gìn, tô tạo vẻ đẹp cho đời sau ghi nhớ.



**Mộ Chị Hồ Thị Hương trong nghĩa trang liệt sĩ Long Khánh**

Được sự hướng dẫn của cô Hương, chúng em thắp hương cho chị và các anh hùng liệt sĩ trong nghĩa trang. Mỗi chúng em, ai cũng tự hứa sẽ trở thành học trò ngoan, và công dân có ích cho xã hội. Rồi đây, chúng em sẽ tiếp nối chị xây dựng quê hương giàu đẹp thực hiện câu nói của Bác:

*“Các vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta hãy cùng nhau giữ nước”*





Hai bạn nam trong nhóm đang thắp nén hương



Nhóm tác giả thắp hương bên mộ liệt sĩ Hồ Thị Hương và các anh hùng liệt sĩ trong nghĩa trang





### Hình lưu niệm của nhóm bên mộ chị Hồ Thị Hương

Rời khỏi khu nghĩa trang, điểm hành trình cuối cùng của chúng em là đến ngôi trường THCS Hồ Thị Hương. Ngôi trường nằm ở trên đại lộ Hùng Vương hướng về chợ Long Khánh. Chúng em chưa đến nơi này bao giờ, vậy mà khi qua đường Hùng Vương chúng em dễ dàng nhận ra trường Hồ Thị Hương bởi lẽ sự đặc biệt của ngôi trường đó là dòng chữ nổi màu trắng in hẳn lên tường to rõ nét dưới cái màu xanh da trời làm điểm nhấn thêm cho tên trường thêm nổi bật.



### Trường THCS Hồ Thị Hương

Trời bắt đầu nhá nhem tối, cuộc hành trình của chúng em cũng kết thúc. 5h 30, đường phố tấp nập hơn, cảnh những người công nhân tan ca, những bạn học sinh tan học... làm cho Long Khánh trở nên náo nhiệt, sầm uất hơn. Chợ Xuân Thanh đông nghẹt người, làm chúng em hồi tưởng lại cái thời kỳ trước năm 1975 qua lời giáo viên kể - cái thời kỳ gặt càn quét gây cản trở không ai dám ra đường buôn bán, những người Đảng viên phải lánh vào rừng, giết lũng sục bắt bớ, giết người rồi bắt chọt hình ảnh chị hiện lên với tay cầm quả mìn xong pha về hướng giết, hình ảnh người con gái kiên cường thật đẹp.

Một cuộc hành trình ngắn, quanh khu vực mà chúng em đang sống nhưng với chị là cả cuộc đời. Nhờ chuyến đi này, chúng em càng cảm thấy thêm tự hào về những con người Việt Nam nhiều hơn nữa, về truyền thống anh hùng cách mạng, họ đã góp phần tạo nên bản trường ca anh hùng lịch sử Việt Nam. Những người chiến sĩ ấy mãi mãi bất tử với thời gian. Chúng em thấy mình nên làm một điều gì đó để sự hy sinh của những vị anh hùng nơi đây, đặc biệt là cô Hồ Thị Hương được xứng đáng...

**Câu 2: Hãy tường thuật sự kiện hoặc kể lại câu chuyện có thật mà bạn tâm đắc nhất trong chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử giải phóng tỉnh Đồng Nai**



**Bức phù điêu nhận xét trận chiến Xuân Lộc của thượng tướng Trần Văn Trà – tại đền thờ liệt sĩ Long Khánh**

Trong suốt chặng đường lịch sử Việt Nam ta, đã trải qua biết bao nhiêu thời kì đấu tranh bảo vệ Tổ Quốc. Một trong những trận đánh tiêu biểu trong chiến dịch Hồ Chí Minh giải phóng dân tộc thì không thể không nhắc đến “trận Xuân Lộc” hay “cánh cửa thép”, một trận đánh góp phần tạo ra thế lực mới cho dân ta để kết thúc cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, và mở ra một bước ngoặt mới...

Ai đã từng qua Xuân Lộc, chắc hẳn từng nghe kể về Xuân Lộc, vùng đất miền Đông gian lao mà anh dũng. Nơi được mệnh danh phòng tuyến quan trọng của Mỹ Ngụy, cánh cửa án ngữ phía Đông Sài Gòn.

Xuân Lộc còn, Sài Gòn mới trụ vững được, bởi đây là cánh cửa cuối cùng giúp ta phản công tiến về Sài Gòn, đánh tan bè lũ cướp nước và tay sai để giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.



Để thực hiện cuộc hành trình tìm về cội nguồn chiến dịch Xuân Lộc, chúng em bắt đầu từ thị xã Long Khánh. Long Khánh ngày nay, là Xuân Lộc trước kia. Năm 2004 theo quyết định thành lập thị xã Long Khánh, Long Khánh tách ra khỏi Xuân Lộc 1991. Nơi đây, là nơi lưu giữ dấu tích của chiến tranh xưa.



**Nhóm tác giả chụp hình lưu niệm tại UBND thị xã Long Khánh**

Sau khi, chúng em được hướng dẫn, chúng em đến phòng bảo tàng Long Khánh, chúng em đã được chứng kiến các dụng cụ chiến đấu của bộ đội ngày xưa, được giải đáp tường tận về trận chiến Xuân Lộc giải phóng tỉnh Đồng Nai

Phòng bảo tàng nằm trên đường Nguyễn Thị Minh Khai, sát bên UBND thị xã Long Khánh, đến đây được sự hướng dẫn của cô Tiên – hướng dẫn viên khu bảo tàng, chúng em càng hiểu rõ hơn về chiến dịch Xuân Lộc



Nhóm tác giả trước nhà bảo tàng thị xã Long Khánh

Trước bảo tàng là hình ảnh khẩu đại bác, hiện vật chiến tranh còn sót lại, lần đầu tiên chúng em được tận mắt nhìn và tận tay sờ vào khẩu đại bác, một cảm giác tự hào về lịch sử dân tộc, chính khẩu đại bác này đã góp phần tạo nên chiến thắng cho quân dân ta.



Nhóm tác giả chụp hình lưu niệm bên khẩu đại bác



Cô Tiên phát cho chúng em mỗi bạn một bản giới thiệu về các di tích ở Long Khánh, cô nói: “Các em xem thêm, đây là những địa danh lịch sử hào hùng của Long Khánh”

Bước đến khu trưng bày hiện vật, hàng chữ chiến thắng Xuân Lộc hiện ra trước mắt chúng em.



Nhóm tác giả trước khu trưng bày chiến thắng Xuân Lộc

Bên trong phòng trưng bày là xa bàn trận chiến Xuân Lộc, cô hướng dẫn viên say xưa truyền tải kiến thức, dù đã nghe giáo viên giảng dạy về trận Xuân Lộc nhưng với chúng em tặng mắt nhìn thấy sa bàn trận chiến và những hiện vaath thời chiến tranh mới thật sự ý nghĩa.





Nhóm tác giả cùng cô hướng dẫn viên chụp bên “sa bàn trận Xuân Lộc”



Tác giả bên hình ảnh, tư liệu lịch sử trận Xuân Lộc

Những hiện vật của chiến tranh, qua lời hướng dẫn của cô hướng dẫn viên, hình ảnh trận Xuân Lộc như được tái hiện trước mắt chúng em.



### Nhóm tác giả bên tư liệu tại phòng trưng bày hiện vật - bảo tàng Long Khánh

Chiến dịch Xuân Lộc hay Trận Xuân Lộc, tên đầy đủ là Chiến dịch tiến công tuyến phòng thủ Xuân Lộc - Long Khánh, là một chiến dịch trong Chiến tranh Việt Nam. Chiến dịch diễn ra trong khoảng từ ngày 9 - 21 tháng 4 năm 1975. Trận này là một dấu mốc quan trọng của quá trình tiến tới sự kiện 30 tháng 4 năm 1975, vì Xuân Lộc là khu vực phòng thủ trọng yếu trong tuyến phòng thủ cơ bản (Biên Hòa - Xuân Lộc - Bà Rịa - Vũng Tàu) của Quân lực Việt Nam để phòng giữ cửa ngõ phía đông của Sài Gòn.

Lực lượng Quân Giải phóng miền Nam Việt Nam tham chiến gồm có: Quân đoàn 4 (thiếu Sư đoàn 9) tăng cường Sư đoàn bộ binh 6 (Quân khu 7), ngoài ra còn một trung đoàn tăng, thiết giáp, một trung đoàn pháo binh, sau còn được tăng cường thêm Trung đoàn 95B (Sư đoàn bộ binh 325) và một đại đội xe tăng (tổng quân số khoảng 40.000) do Thiếu tướng Hoàng Cầm làm tư lệnh và Thiếu tướng Hoàng Thế Thiện làm chính ủy.



### Chân dung thiếu tướng Hoàng Cầm và Thiếu tướng Hoàng Thế Thiện (tư liệu)

Quân lực của Mỹ Ngụy gồm: Bộ chỉ huy Viện trợ Quân sự Mỹ tại Việt Nam, Quân lực Việt Nam Cộng hoà (100 xe tăng - xe thiết giáp, 54 khẩu pháo, 150 máy bay, tổng số 25.000 quân) do tướng **Frederick Carlton Weyand** và tướng **Lê Minh Đảo** làm cố vấn.



### Chân dung tướng Frederick Carlton Weyand và tướng Lê Minh Đảo (tư liệu)

Xuân Lộc có vị trí chiến lược quan trọng vì là ngã ba của hai Quốc lộ 1 và 20, trở thành hai cửa ngõ để Quân Giải phóng miền Nam Việt Nam vào Sài Gòn. Do đó, Xuân Lộc được coi như vòng đai ngoài bảo vệ phi trường Biên Hòa và Sài Gòn.



Dưới sự lãnh đạo của Đảng, trực tiếp là đảng bộ địa phương quân dân Xuân Lộc-Long Khánh đã lập nên những chiến công xuất sắc, đặc biệt trong trận chiến quyết chiến quyết lược mùa xuân 1975, đập tan cánh cửa thép của Mỹ nguy ở phía Đông Bắc Sài Gòn, góp phần to lớn trong chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử.



Chỉ huy Trung đoàn 3 (Sư đoàn 304) bàn phương án tác chiến trong Chiến dịch Xuân Lộc. (ảnh tư liệu)

Cuối tháng 3-1975, trước sức mạnh tiến công và nổi dậy của quân và dân ta trên khắp chiến trường miền Nam, quân đoàn I và II của nguy bị đập tan, các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên được giải phóng chế độ tay sai ở Sài Gòn đang đứng trước nguy cơ sụp đổ. Để cứu vãn tình hình, ngày 28-3-1975, trung tướng Mĩ Uây-en đại sứ Mỹ Mác-tin cùng phái đoàn quân sự cao cấp của Nhà trắng đến Sài Gòn bàn định việc cứu nguy cho chế độ nguy ở Sài Gòn.

Uây-en quyết định xây dựng một tuyến phòng thủ mới chốt tại thị xã Phan Rang, nối liền với Xuân Lộc làm căn cứ trung tâm và Tây Ninh là chốt phía tây bắc. Uây-en nhấn mạnh với Thiệu là "Phải giữ cho được Xuân Lộc, mất Xuân lộc là mất Sài Gòn". Ngay trong ngày 28-3, Uây-en cùng tướng Nguy Cao Văn Viên bay lên Xuân Lộc để thị sát và trực tiếp chỉ huy xây dựng tuyến phòng thủ Xuân Lộc. "Tuyến phòng thủ thép Xuân Lộc" được xây dựng với hàng ngàn lính thuộc các đơn vị tinh nhuệ nhất

của chúng ở quân đoàn 3 như: sư đoàn 18, lữ đoàn dù số 1, liên đoàn 7 biệt động quan, liên đoàn 3 thiết giáp ... Nguyễn Văn Thiệu đã hứa hẹn với quan thầy : "Dù có chết, tôi cũng quyết giữ cho được Xuân Lộc".

Nhận thức rõ chính xác quan trọng và vị trí chiến lược của thị xã Long Khánh, Hội nghị của Khu ủy và tỉnh ủy miền Đông (từ 31-1-1975 đến 8-2-1975) đã xác định: "Thị xã Long Khánh là một trong những nơi ta dứt điểm cuối cùng, nơi Đảng bộ miền Đông hoàn thành nhiệm vụ cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân của mình"

Quán triệt tinh thần chỉ đạo của khu ủy và tỉnh ủy Long Khánh đã hạ quyết tâm: *"Dùng ba mũi kim chính trị binh vận kết hợp với vũ trang và cơ sở mật bên trong để bứt hàng, bứt rút các đồn, bót địch, ở các xã vùng ven tạo bàn đạp cho chủ lực, (quân đoàn 4) tiến công tiêu diệt địch ở thị xã Long Khánh"*.



Bản đồ Mặt trận Xuân Lộc 4/1975 (tư liệu)

Đến cuối tháng 3-1975, bằng lực lượng tại chỗ, thị xã Long Khánh đã giải phóng 4 ấp phía Bắc thị xã: Bảo Vinh A, Bảo Vinh B, Suối Chồn, Bình Lộc. Trong lúc đó, bộ đội tinh tiến công giải phóng Suối Cát, ngã ba Ông Đồn đến Trà Tân 2 (lộ 3), đồn điền cao su Ông Quế, bức rút đồn Nam Hà, Nam Thọ Bích, tua Mã Trắng, bộ đội khu giải phóng Định Quán, làm chủ lộ 20.

Như vậy, trước chiến dịch Xuân Lộc, các lực lượng vũ trang Long Khánh đã giải phóng các vùng ven thị xã, tạo bàn đạp đứng chân cho chủ lực quân đoàn 4. Mặt khác, nhân dân thị xã Long Khánh đã chuẩn bị lương thực, thực phẩm cung cấp trong chiến dịch, nhân dân đã đưa vào các kho dự trữ 7.500 tấn gạo, 17.000 ống thuốc cầm máu, 43.000 lọ thuốc kháng sinh, 4.000 kg bột ngọt, hàng triệu đồng và hàng hóa khác phục vụ chiến dịch.

Thắng lợi của đảng bộ, quân dân Long Khánh trước chiến dịch Xuân Lộc đã được đảng bộ tư lệnh quân khu 7 đánh giá cao:” việc áp sát của quân khu xung quanh thị xã đã tạo điều kiện cho miền quyết định danh chiếm tiểu khu Long Khánh”.

Từ 4-4-1975, đội biệt động trinh sát vũ trang thị xã Long Khánh đã bí mật dẫn đường cho trinh sát sư đoàn một, sư đoàn 7 ( quân đoàn 4 ) vượt qua các hàng rào, tua, chốt gác của địch vào thị xã điều nghiên, nắm tình hình và lên phương án tác chiến. hàng ngàn lá cờ mặt trận đã được thị xã Long Khánh chuyển vào cho các cơ sở bí mật bên trong. Truyền đơn binh vận được rải nhiều nơi đánh vào tư tưởng, làm rêu rã thêm tinh thần của binh lính.

Sáng ngày 9-4-1975, chiến dịch Xuân Lộc bắt đầu. sau các loạt pháo bắn cấp tập vào những mục tiêu trong thị xã, các cánh quân của ta nổ súng tấn công trên hai hướng đông bắc và tây bắc. chỉ sau một giờ chiến đấu, quân ta đã chiếm được căn cứ biệt động quân, trụ sở tỉnh báo Cáo Mỹ ở nội ô thị xã.

Trên hướng tây thị xã, sư đoàn 6 vẫn làm trụ lộ từ đèo mẹ bông con đến ấp Phan Bội Châu, hướng bắc thị xã, tiểu đoàn 445 bộ đội địa phương tỉnh và ca 8 bộ đội huyện đánh tan liên đoàn 936 tại bình phú, xuôi cát bắt sống 117 tên. Từ ngày 11 đến 13-4, các lực lượng du kích và bộ đội địa phương bao vây căn cứ núi Thị, giải phóng

các xã và các đồn điền cao su: Hàng Gòn, Cam Mỹ, Suối Râm... Mở rộng bàn đạp đứng chân cho các đơn vị bộ đội chủ lực.

Ngày 12-4, địch cho máy bay hoành kích dữ dội xuống các vị trí trong nội ô thị xã Long Khánh và khu vực phía Bắc chi khu Tân phong. Lữ đoàn dù nguy số 1 được máy bay đổ xuống ngã 3 Tân Phong phối hợp cùng sư đoàn 18 bên trong đánh ra để giải tỏa áp lực của quân ta.

Để tránh thiệt hại cho dân, bộ chỉ huy chiến dịch chỉ đạo tập trung hỏa lực mạnh, sử dụng pháo binh diệt các cứ điểm quân sự trong thị xã, kéo địch ra ngoài thị xã từ cổng ngã ba Dầu Giây lên giáp với Lâm Đồng. Ngày 15-4, sư đoàn 6 diệt gọn chiến đoàn 52 thuộc sư đoàn 18 ở ngã ba Dầu Giây, giải phóng hoàn toàn lộ 20, làm chủ phía Tây thị xã.

Địch đưa bộ chỉ huy quân đoàn 3 lên Trảng Born để chỉ huy cuộc hành quân giải tỏa, nhưng các mũi ứng cứu của địch trên Quốc lộ 1 đều bị đập tan.

Lien tục trong các ngày từ 16 đến 19/4, quân ta bán hàng ngàn quả đạn pháo vào các mục tiêu quân sự của địch trong thị xã. Đảng Viên, Cơ sở cốt cán và quần chúng đã vận động làm tan rã hàng trăm binh lính địch.

Trong cơn tuyệt vọng, địch càng to ra điên cuồng, chúng cho máy bay thả bom đạn vào thị xã vùng ven (trong đó có hai quả bom hơi ngạt CBU).



Xe tăng và bộ binh Quân đoàn 4 tiến công thị xã Xuân Lộc. Ảnh tư liệu.



Thế cùng, bọn đầu sỏ chỉ huy lập kế hoạch rút chạy. Ngày 18-4, lữ đoàn dù số 1 nhận lệnh rút về phía nam chi khu Tân Phong để trợ giúp cho hướng rút chạy trên tinh lộ 2. Tướng Lê Minh Đảo, tư lệnh sư đoàn 18 ra lệnh " tùy nghi di tản".

22 giờ ngày 20-4-1975, hơn 220 xe quân sự của địch chen nhau rút chạy về hướng lộ 2, quân ta tổ chức chốt trận và truy kích, bắt sống tên địch tên đại tá trưởng Phạm Văn Phúc và đám tùy tùng. Rạng sáng ngày 21-4-1975, tuyến phòng thủ cuối cùng của tại thị xã Long Khánh tại phía đông bắc Sài Gòn hoàn toàn bị phá vỡ. chiến dịch Xuân Lộc toàn thắng. Thị xã Long Khánh hoàn toàn được giải phóng.



*Tiếp quân Tiểu khu Long Khánh (ảnh tư liệu)*

Ngay trong đêm 21-4, khi phòng tuyến Xuân Lộc hoàn toàn sụp đổ, tổng thống Nguyễn Văn Thiệu đã phải từ chức, tìm đường trốn chạy ra nước ngoài. Cùng trong thời điểm này, bên kia bờ đại dương, tổng thống Mỹ cũng công khai nhìn nhận: "cuộc chiến tranh ở Việt Nam đã kết thúc ở Mỹ".



*Quân Giải phóng miền Nam hoàn toàn làm chủ chiến trường Xuân Lộc. (Ảnh tư liệu).*



Chiến dịch Xuân Lộc toàn thắng khẳng định sự sáng suốt lựa chọn điểm yếu của địch; chỉ đạo mở tiến công có ý nghĩa quyết định toàn cuộc Trung ương đảng Trung ương cục, Trung Ương miền; giúp Trung ương hạ quyết tâm mở chiến dịch mang tên Bác Hồ-“chiến dịch Hồ Chí Minh” giải phóng toàn miền Nam.

Chiến thắng Xuân Lộc, Long Khánh là một điểm son chói lọi ghi nhận dấu ấn lịch sử trong cuộc chiến tranh giải phóng toàn dân tộc của nhân dân nơi đây. Góp phần vào chiến dịch Hồ Chí Minh giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975) Đây cũng là niềm tự hào của thế hệ hôm nay và mai sau.

12 ngày đêm, những con người làm nên lịch sử “trận Xuân Lộc” đã làm nên chiến công hiển hách, thực hiện đúng lời Bác dạy “đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào”

<b>Thời gian:</b> 9 - 20 tháng 4, 1975	
<b>Địa điểm:</b> Xuân Lộc	
<b>Kết quả:</b> Chiến thắng quyết định của <a href="#">Quân Giải phóng miền Nam Việt Nam</a>	
<b>Tham chiến</b>	
 Bộ chỉ huy Viện trợ Quân sự Mỹ tại Việt Nam	 Quân đội Nhân dân Việt Nam
 Quân lực Việt Nam Cộng hoà	 Quân Giải phóng miền Nam
<b>Chỉ huy</b>	
 Frederick Carlton Weyand	 Tư lệnh Hoàng Cầm
 Lê Minh Đảo	 Chính ủy Hoàng Thế Thiện
<b>Lực lượng</b>	
Trên toàn tuyến: 35.000, trong đó tại Xuân Lộc là 25.000 100 xe tăng-xe thiết giáp, 54 khẩu pháo, 150 máy bay	Trên toàn tuyến: 45.000 Tại Xuân Lộc: Quân đoàn 4 (thiếu Sư đoàn 9), Sư đoàn bộ binh 6 (Quân khu 7), Trung đoàn 95B (Sư đoàn bộ binh 325) và một đại đội xe tăng (tổng quân số khoảng 40.000) 16 xe tăng, 40 pháo xe kéo và 30 pháo cỡ nhỏ
<b>Kết quả</b>	
Quân ta giành thắng lợi, tiêu diệt hơn 2.056 và bị thương, 2.731 quân địch bị bắt 48 xe quân sự, 18 khẩu pháo bị phá hủy	
<a href="#">Bảng tóm tắt “trận Xuân Lộc”</a>	

Dưới những chiến công hiển hách quân và dân Xuân Lộc – Long Khánh danh dự dduojc nhà nước trao tặng nhiều huân huy chương và các công trình lịch sử ghi nhớ công ơn của các anh hùng liệt sĩ được xây dựng.

41 năm sau ngày giải phóng, Xuân Lộc – Long Khánh giờ đây phát triển hơn, náo nhiệt, sầm uất. Nhân dân Long Khánh, Xuân Lộc luôn ghi lòng tạc dạ với những công hiến, hi sinh anh dũng của các anh hùng liệt sĩ.

Năm 2011, huyện Xuân Lộc đón nhận danh hiệu huyện anh hùng lao động trong thời kỳ đổi mới do chủ tịch nước trao tặng.



#### **Đồng chí Đinh Quốc Thái trao cờ thi đua của UBND tỉnh cho Đảng bộ huyện Xuân Lộc**

Ngày nay, Xuân Lộc – Long Khánh trở thành hai huyện quan trọng của tỉnh Đồng Nai. Trong công tác thi đua xây dựng quê hương đất nước giàu mạnh, xây dựng nông thôn mới. Xuân Lộc – Long Khánh “vùng đất thép” trở thành hai huyện đầu tiên trong các nước vinh dự đón nhận Bằng công nhận nông thôn mới. Đó là sự cố gắng của nhân dân và Đảng bộ Long Khánh – Xuân Lộc. Giờ đây, Xuân Lộc -Long Khánh tiếp tục nâng chất nông thôn mới.



Thủ tướng trao bằng công nhận danh hiệu nông thôn mới cho huyện Xuân Lộc và Thị xã Long Khánh



Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Phú Cường trao danh hiệu Anh hùng lao động cho TX. Long Khánh

### PHẦN III: NHỮNG ĐÓNG GÓP CỦA TÁC GIẢ

Chúng em, thế hệ trẻ may mắn được sinh ra trong hòa bình, được hưởng sự ấm no hạnh phúc, được học hành đầy đủ, được sự chăm lo bảo bọc của xã hội. Thiết nghĩ, mỗi học sinh chúng em phải cố gắng nhiều hơn nữa, ấy thế mà thật đáng buồn khi ngày nay nhiều học sinh chỉ lo ăn chơi, liêu lỏng, không chăm lo xây dựng đất nước. Nhiều học sinh xem thường lịch sử Việt Nam và điều đáng buồn lịch sử mấy năm nay không phải là môn thi bắt buộc trong kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Đến với hội thi tìm hiểu lịch sử văn hóa đồng Nai và bằng cuộc hành trình thực tế, chúng em xin đưa ra vài ý kiến đóng góp cho việc bảo tồn cũng như phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc:

Thứ nhất: Với hội thi tìm hiểu lịch sử văn hóa Đồng Nai, xin kiến nghị UBND tỉnh Đồng Nai đề ra các công văn bắt buộc giáo viên và học sinh tham gia thực hiện chứ không phải mang tính chất khuyến khích. Vì chúng em nghĩ, học sinh rất lười tìm hiểu lịch sử và đây là sân chơi khá bổ ích. Khi tham gia, chúng em thấy yêu thích lịch sử hơn, thấy gần gũi và yêu mến giáo viên hướng dẫn cho mình. Giúp chúng em có dịp thử sức để làm một bài tập lớn.

Thứ hai, đối với các di tích, khu bảo tàng xin chú trọng trùng tu, sửa chữa



Trước thềm khu bảo tàng đã bị đóng rêu, nền nhà ẩm mốc





Khẩu đại bác trước nhà bảo tàng rỉ sét, hư hỏng, chứa đầy nước mưa, khi đến đây chúng em phải dựng lại và đổ nước mưa.



Khu mộ liệt sĩ ở nghĩa trang đầy lá cây và lư hương, bình hoa không được dọn dẹp.

Thứ ba, thông tin về liệt sĩ Hồ Thị Hương bị sai lệch, trên bia mộ ghi chị sinh năm 1956 trong khi lịch sử đảng bộ Long Khánh, Xuân Lộc ghi chị sinh năm 1954. Bí danh của chị lúc thì H25, lúc thì H5.

Thứ tư, cần tang cường thêm đội ngũ hướng dẫn viên, hiện nay ta đã có thêm đền liệt sĩ Long Khánh, chính vì vậy phải có thêm hướng dẫn viên. Hôm chúng em đến đây, phải đợi cô hướng dẫn viên từ trên đền thờ liệt sĩ xuống hơn 30 phút.

Thứ 5, trong chương trình lịch sử địa phương, cần có tiết ngoại khóa, đưa học sinh đi tham quan di tích lịch sử địa phương – gắn với bài dạy cụ thể.

Chúng em xin cảm ơn sự đóng góp ý kiến của tất cả mọi người để hoàn thiện bài viết của chúng em nhiều hơn nữa. Cuối cùng chúng em xin chúc hội thi thành công tốt đẹp.



**PHỤ LỤC**  
**Những hình ảnh khác**



Bên khuôn viên nghĩa trang liệt sĩ Long Khánh



Thắp hương bên bia tường niệm ở nghĩa trang liệt sĩ Long Khánh





Bên trái bia tường niệm ở nghĩa trang liệt sĩ Long Khánh



Tác giả với tập giới thiệu di tích ở Long Khánh





Nhóm tác giả thấp hương trong nghĩa trang liệt sĩ Long Khánh





Khu lô mộ C1- C2 ( nơi có mộ liệt sĩ Hồ Thị Hương) do chi đoàn PC & CC công an thị xã Long Khánh nhận chăm sóc

## **TÀI LIỆU THAM KHẢO**

1. Những anh hùng đất Đồng Nai
2. Lịch sử Đảng bộ Long Khánh 1954-1975
3. Lịch sử Đảng bộ Xuân Lộc 1954 -1975
4. Sách giáo khoa lịch sử 9 – chiến dịch Hồ Chí Minh
5. Chiến dịch Xuân Lộc trang web dangcongsan.vn